

Το **Σπίτι της Κύπρου**  
και οι **Εκδόσεις Καστανιώτη**  
σας προσκαλούν  
την **Τρίτη 7 Μαΐου 2019** και ώρα **19:30**  
στην παρουσίαση του βιβλίου  
του **Παντελή Βουτουρή**

**Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης**  
*Εθνικισμός, σοσιαλισμός, ρατσισμός (1897-1922)*

Χαιρετισμό θα απευθύνει  
η Πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Φιλολόγων  
**Τασούλα Καραγεωργίου**, ποιήτρια, δοκιμιογράφος

Θα μιλήσουν  
**Κώστας Κουτσουρέλης**  
ποιητής, κριτικός, μεταφραστής και δοκιμιογράφος

**Χριστίνα Ντουιά**  
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας  
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

**Μαρίνος Πουργούρης**  
Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας  
Πανεπιστημίου Κύπρου

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,  
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας



20

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ

**ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ**

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  
(1897-1922)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ



Στα τέλη του 19<sup>ου</sup> αιώνα εισβάλλουν και ευδοκίμούν σε μια ηττημένη και ταπεινωμένη Ελλάδα οι νέες ιδέες της σκληρότητας: οι αφορισμοί του Φρειδερίκου Νίτσε για τη δύναμη, τα δόγματα του κοινωνικού δαρβινισμού για το δικαίωμα του ισχυρού να υποτάσσει τους ανίσχυρους και οι εμπνευσμένες από τον Joseph Arthur Comte de Gobineau και τον Huston Stewart Chamberlain φυλετικές και ευγονικές θεωρίες. Κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας ανάμεσα στους δύο ανυπολόγιστους σε καταστροφές πολέμους (1897-1922), κορυφώνεται η Μεγάλη Ιδέα, αναβιώνει ο μεσσιανισμός, εκδηλώνεται ο εθνικός διχασμός και αναλαμβάνονται σταυροφορίες για την ανόρθωση της χώρας, την κάθαρση και την αναγέννηση τόσο της πολιτικής όσο και της πνευματικής ζωής. Πρόκειται για μια περίοδο, με άλλα λόγια, δοκιμασίας και μεγάλων ιδεολογικών αναμετρήσεων. Το βιβλίο αυτό εντάσσεται στο σχετικά ανεξερεύνητο –στην ελληνική βιβλιογραφία– πεδίο της ιστορίας των ιδεών και εστιάζει στις σημαντικότερες ιδεολογίες της εποχής: τον εθνικισμό, τον σοσιαλισμό και τον ρατσισμό.

Ο **Παντελής Βουτουρής** είναι καθηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Γεννήθηκε το 1956 και είναι διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δίδαξε νεοελληνική φιλολογία στις Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης (1991-1993) και Κύπρου (1993 μέχρι σήμερα). Δημοσίευσε βιβλία και μελέτες (σε περιοδικά ή σύμμεικτους τόμους) για τη νεοελληνική λογοτεχνία, την κριτική και την ιστορία των ιδεών.