

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών για δεύτερη συνεχή χρονιά σχεδίασε και πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία ένα μοναδικό οδοιπορικό στα «*άγια και ματωμένα χώματα*», αυτή τη φορά της Ιωνίας και της Μικράς Ασίας, στις 26-29 Αυγούστου 2015.

Μέλη του Συνδέσμου και φίλοι περιηγήθηκαν σε τόπους ιστορικούς, συνυφασμένους με τη γέννηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, σε τόπους όπου αναδείχθηκε λαμπρό το φως του ιωνικού πολιτισμού και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της η επική καταγραφή της ιστορίας μας. Με ένα καλά σχεδιασμένο αν και φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδέψαμε στη γη της Ιωνίας και σε τόπους με βαρύ ιστορικό φορτίο.



Ακολουθώντας τις διαδρομές των Ομηρικών Επών, επισκεφτήκαμε αρχικά την Τροία, όπου συνειδητοποιήσαμε μέσω της βιωματικής τοπογραφικής καταγραφής τη μοναδικότητα της θέσης και τη σημασία της, που οδήγησε στον Τρωικό Πόλεμο. Μέσα από τα τείχη της αρχαίας Τροίας «*συνομιλήσαμε*» νοερά με τον Αχιλλέα, τον Έκτορα, τον Οδυσσέα και όλους τους επικούς ήρωες, ενώ αναστοχαζόμενοι το «*Δούρειο Ίππο*», επιβεβαιώσαμε την υπεροχή του ελεύθερου ελληνικού πνεύματος.

Τα Δαρδανέλλια, ο Ελλήσποντος, η Προποντίδα, το αρχαίο λιμάνι της Λαμψάκου, η Καλλίπολη αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς του μοναδικού αυτού οδοιπορικού, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα των μύθων και της ελληνικής ιστορίας.

Η περιήγηση μας συνεχίστηκε στο μοναδικό χώρο της αρχαίας Εφέσου, κέντρου πρωταρχικής σημασίας τόσο για τον αρχαιοελληνικό όσο και για το χριστιανικό κόσμο. Αντικρίζοντας τη βιβλιοθήκη του Κέλσου, ακούγοντας νοερά

τη διδασκαλία του μεγάλου Ίωνα φιλοσόφου, Ηράκλειτου, και αναστοχαζόμενοι τις φιλοσοφικές θεωρίες του Θαλή, του Αναξίμανδρου αλλά και του Αναξίμανη, συνειδητοποιήσαμε το μεγαλείο της γης που γέννησε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και επηρέασε καθοριστικά τις νεότερες και σύγχρονες κοσμοθεωρίες. Θαυμάσαμε από κοντά το μεγαλείο της πόλης της Εφέσου, που φιλοξένησε ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, το ναό της Αρτέμιδος, και όπου στο αρχαίο θέατρο της ο Απόστολος Παύλος δίδαξε το χριστιανισμό, ενώνοντας δυο διαφορετικούς κόσμους και κέντρα του σύγχρονου πολιτισμού μας.



Η περιήγηση στους τόπους της αρχαίας ιστορίας κατέληξε στο μεγαλείο της ελληνιστικής Περγάμου. Ένας τόπος συνυφασμένος με την ίδια τη Φιλολογία αλλά και την Ιατρική. Περιδιαβήκαμε το Ασκληπιείο και τους χώρους όπου βρισκόταν η περιώνυμη βιβλιοθήκη της Περγάμου, η συνυφασμένη με την επινόηση της περγαμηνής, το αρχαίο θέατρο αλλά και ο μοναδικός ναός του Δία.

Αναβαπτιζόμενοι στα νάματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που διάσπαρτα προσφέρει η γη της Ιωνίας, τα μέλη του Συνδέσμου Φιλολόγων Σερρών και οι φίλοι του πραγματοποίησαν στη συνέχεια ένα αληθινό προσκύνημα στους τόπους όπου αναδείχθηκε υπέρλαμπρος ο σύγχρονος ελληνισμός στα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και μαρτύρησε αφανιζόμενος: στο Αϊβαλί και στα Μοσχονήσια, στο Κορδελιό και τέλος στην πολύπαθη μαρτυρική Σμύρνη! Τη Σμύρνη, τη σύγχρονη νεόδμητη μεγαλούπολη, που για πάντα η προκυμαία της θα αποτελεί το σύμβολο του μαρτυρίου του ελληνισμού και της βίαιης εκρίζωσής του από την πατρώα γη της Ιωνίας!

Με περισυλλογή και έντονη συγκίνηση σταθήκαμε βουβοί προσκυνητές, αποδίδοντας φόρο τιμής στην οδυνηρή εθνική μας μνήμη!

Μοναδική εμπειρία για όλους τους συνταξιδιώτες αποτέλεσε η επίσκεψη στο νέο ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη και η ζεστή και συγκινητική συνάντηση με τον ιερέα του ναού, π. Κύριλλο, ο οποίος μας μίλησε για τις δυσκολίες αλλά και τις προσπάθειες των λιγοστών Ελλήνων της Σμύρνης.

Τέλος με οδηγό την περιγραφή που η ίδια η Διδώ Σωτηρίου καταθέτει στο βιβλίο της «Ματωμένα Χώματα» αναζητήσαμε το χωριό της, τον Κιρκιντζέ, και συνειδητοποιήσαμε γιατί η ίδια δήλωνε με παρρησία πως *"Αν υπάρχει αυτό που λέμε παράδεισος, το χωριό μας, ο Κιρκιντζές, ήταν ένα δείγμα του. Κοντά στο Θεό ζούσαμε ψηλά ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά και ξαγναντεύαμε ολόκληρο τον καρπερό κάμπο της Εφέσσος, που ήτανε δικός μας ίσαμε τη θάλασσα"*.

Ως πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Σύμβουλο Φιλολόγων Σερρών, κ. Πηνελόπη Τζιώκα, η οποία και φέτος συμμετείχε στην εκπαιδευτική περιήγηση του Συνδέσμου και η συμβολή της υπήρξε καθοριστική στην υποστήριξη του παιδευτικού κλίματος του οδοιπορικού μας, αλλά και το Πρακτορείο Ταξιδιών της κ Ευαγ. Θωμόγλου, το οποίο αντιμετώπισε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες και τις αναβολές που προέκυψαν λόγω των ιδιότυπων περιστάσεων του φετινού καλοκαιριού και με επαγγελματισμό υλοποίησε την εκδρομή μας παρά την αρχική αναβολή της.

Σύλια Ζέττα

Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Σερρών