



Άθηναι, 28.6.2016

Άρ. πρωτ.: 5078

(1 8 6 5)

Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Αθήναι
Τηλ.: 210.3221917, 210.3225310
Φάξ: 210.3249398
E-mail: fsparnas@otenet.gr

Πρός
τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἐρευνας καὶ Θρησκευμάτων
Ἀνδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

Θέμα: «Διαμαρτυρία γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν στὸ Γυμνάσιο»

Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ἡ πρώτη ἀκαδημία Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν τῆς χώρας μας (ἔτος ἰδρύσεως: 1865), μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία σὲ θέματα Γλώσσας, Πολιτισμοῦ καὶ Παιδείας, παρατηρεῖ μὲ ἔκδηλη ἀνησυχία τὴν πρωτοβουλία λίγων, εὐτυχῶς, πανεπιστημιακῶν νὰ προτείνουν τὴν κατάργηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Γυμνάσιο.

Φαίνεται πὼς δὲν διδάχθηκαν ἀπὸ τὸ λάθος τῆς προηγούμενης ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου, ποὺ ὀδήγησε τοὺς νέους μας σὲ πλατιά ἀγραμματοσύνη. Καὶ εἶναι φυσικὸ, ὅπως φαίνεται, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ πανεπιστημιακοὺς δασκάλους, οἱ ὅποιοι καμία ἢ ἐλάχιστη γνώση ἔχουν τῆς διαχρονίας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἀνθρωπιστικῶν μαθημάτων στὴν ἐκπαιδευτικὴ πράξη.

Ἐντελῶς ἀκατανόητη -ἂν ὄχι ἀνόητη- εἶναι ἡ παλινорθούμενη ἀντιπαράθεση Νέας Ἑλληνικῆς-Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, ἡ ὁποία στὴν οὐσία ὑπονομεύει τὴ διαχρονία τῆς γλώσσας. Ἡ πραγματικὴ δυσκολία στὴν προσέγγιση διδακτικὰ τῆς ἀρχαίας γλώσσας δὲν συνεπάγεται κατ' ἀνάγκη τὸν ἐξοστρακισμό της, ἀλλὰ τὴν ἀναμόρφωση τῶν ἐγχειριδίων, ὥστε νὰ πιστοποιοῦν τὴ γλωσσικὴ συγγένεια, νὰ τὴν ἐμβαθύνουν καὶ νὰ τὴν ἐμπεδώσουν. Ἄντ' αὐτοῦ οἱ συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοὶ ποὺ ἀνέλαβαν τὴν σχετικὴ πρωτοβουλία προτείνουν ὡς ἀξιοσύστατη λύση τὴ μείωση τῶν ὥρων διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν, ἀγνοώντας ὄχι μόνον τὸν ἐνιαῖο χαρακτήρα τῆς γλώσσας, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονός ὅτι ἡ Νέα Ἑλληνικὴ προσεγγίζεται καὶ κατανοεῖται καλύτερα μέσω τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, ἀπὸ τὴν ὁποία ἄλλωστε προήλθε.

Σὲ μία ἐποχὴ μάλιστα ποὺ ἄστοχα μέτρα, ὅπως ἡ κατάργηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου, ἐνὸς ἐκ τῶν σημαντικότερων κειμένων τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ἡ δραστικὴ μείωση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας, ποὺ δυστυχῶς συνοδεύεται ἀπὸ μία ὑποπτη διαστρέβλωση τῆς ἀντικειμενικότητας τῶν γεγονότων, ἡ ἄκαιρη αὐτὴ πρωτοβουλία δὲν εἶναι ἄμοιρη εὐθυνῶν, ἀφοῦ προσπαθοῦν κάποιοι νὰ ὑποκαταστήσουν τοὺς νόμιμους συλλόγους τῶν καθ' ἕλην ἀρμοδίων, τῶν Φιλολόγων, καὶ νὰ ὀδηγήσουν σὲ ἄλλες ἀτραποὺς τὴν ἐλληνικὴ παιδεία.

Ὁ Φ. Σ. Παρνασσὸς καταδικάζει ἀπερίφραστα τὴν ἄφρονα αὐτὴ πρωτοβουλία καὶ καλεῖ τοὺς πρωταγωνιστές της νὰ ἐπιδείξουν αἴσθημα ἐπιστημονικῆς εὐθύνης, ὡς ex officio ἔχουν. Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι ἄλλωστε κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς μας, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐκπαίδευσης καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Γιὰ τὸν Φ. Σ. Παρνασσὸς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΑΣ. Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ἄν. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πελοποννήσου