



Διαμαρτυρία του ΣΦΝΣ για την πρόταση κατάργησης της «Αντιγόνης»

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών, μακριά από κάθε συντεχνιακή και μικρόψυχη επιδίωξη, εκφράζει έντονα τη διαμαρτυρία του προς το Υπουργείο Παιδείας για τις νέες προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με την κατάργηση της διδασκαλίας της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, που διδάσκεται μέχρι σήμερα ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β' Λυκείου. Οι προτάσεις αυτές, που καταδεικνύουν απόλυτη υποταγή στις τεχνοκρατικές Σειρήνες της εποχής, αβασάνιστη συγκατάβαση στην ψυχική απογύμνωση των Ελλήνων μαθητών, είναι η συνέχεια ενός παραλογισμού, ο οποίος ξεκίνησε με την κατάργηση της διδασκαλίας του *Επιταφίου* του Θουκυδίδη, που αποτελεί βάθρο για την κραταίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος ανά τον κόσμο. Δε φανταζόταν ποτέ ο μεγάλος ιστορικός του 5^{ου} π.Χ. αιώνα, όταν έγραφε το «...**τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα θαυμασθησόμεθα.....**», ότι θα προκαλούσε στο διηνεκές τον παγκόσμιο θαυμασμό, όχι όμως και τον θαυμασμό των επιγόνων του.

Σήμερα, εξιλαστήριο θύμα μιας στρεβλής προσέγγισης αποτελεί το κορυφαίο κείμενο της "Αντιγόνης", αντικείμενο διδασκαλίας σε πολλούς μαθητές ανά τον κόσμο, πηγή έμπνευσης για την Τέχνη και αναμφίβολα πυξίδα για τον ανθρωπιστικό μας προσανατολισμό και την αξιακή μας υποδομή. Οι εύλογες αναγωγές αυτής της αβασάνιστης πρότασης είναι πολλές: ίσως η Αντιγόνη ως πρότυπο αντίδρασης απέναντι στον τυραννικό νόμο του Κρέοντα αποτελεί μια επικίνδυνη επιρροή(;) για μαθητές που βιώνουν τον κάθε λογής αυταρχισμό, όπως αυτός των εκπαιδευτικών αλλαγών, ή ίσως η υπερίσχυση του άγραφου νόμου και της ηθικής τάξης που διατρανώνει το κείμενο δεν είναι αρκετά βολική για κάθε μορφή αυθαίρετης εξουσίας.

Οι φιλόλογοι του Ν. Σερρών δηλώνουμε απερίφραστα ότι, **ὄσια πανουργήσαντες**, αρνούμαστε να στερήσουμε από τους μαθητές μας τη μεταλαμπάδευση εκείνων των αξιών που θα τους κρατήσουν όρθιους μπροστά στα ηθικά διλήμματα της καθημερινής τους ζωής, την επαφή με εκείνους τους κλασικούς ήρωες που αποτελούν τη μόνη θετική αντιπρόταση της εκπαίδευσης μπροστά στα κίβδηλα πρότυπα της εποχής αλλά και τη διαιώνιση μιας παράδοσης που κρατά αιώνες τώρα στους ώμους της τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Γαλουχημένοι με το δημοκρατικό φρόνημα του Θουκυδίδη και οπλισμένοι με την αγωνιστικότητα της Αντιγόνης, θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την κατρακύλα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όποιοι, ως άλλοι Κρέοντες, επιχειρούν να επιβάλλουν προτάσεις που αντιστρατεύονται το κοινό αίσθημα και το κλασικό ιδεώδες, ας θυμηθούν τα τελευταία λόγια του Κρέοντα, μόλις συνήλθε από το αυτοκαταστροφικό μεθύσι της εξουσίας του: **πάντα γὰρ λέγρια τὰν χερσῶν (έχασα όλα όσα είχα στα χέρια μου....)**

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Η Γ.Γραμματέας

Σύλια Ζέττα

Δώρα Μπαγανά