

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Το νέο Δ. Σ. της Πανελληνίας Ένωσης Φιλολόγων, στην τελευταία του συνεδρίαση (10 – 04 2017), και στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσης του, αποφάσισε να λειτουργήσουν από την επόμενη σχολική χρονιά Λέσχες Ανάγνωσης, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι που το επιθυμούν.

Οι Λέσχες Ανάγνωσης, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, αναπτύσσονται στον τόπο μας με γοργούς ρυθμούς. Ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης λειτουργούν ως πόλος έλξης πολλών αναγνωστών που θέλουν να μοιραστούν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους με τους συναναγνώστες τους έχοντας ως αφετηρία ένα βιβλίο που όλοι διάβασαν.

Οι λέσχες ανάγνωσης δεν θα πρέπει να θεωρηθούν, παρά τις ομοιότητες που έχουν, ως μια απλή αναβίωση των παλιών φιλολογικών καφενείων και λογοτεχνικών σαλονιών. Κύριος στόχος τους, τουλάχιστον στις μέρες μας, είναι καλλιεργήσουν την ουσιαστική φιλιαναγνωσία και κυρίως να αναδείξουν τον κοινωνικό χαρακτήρα μιας ατομικής και επί της ουσίας μοναχικής δραστηριότητας, όπως είναι η ανάγνωση.

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων ελπίζει και προσδοκά ότι, στην εποχή που οι ανθρωπιστικές σπουδές περιθωριοποιούνται σταδιακά, η πρότασή της για τη δημιουργία λεσχών ανάγνωσης θα βρει ανταπόκριση. **Για το λόγο αυτό καλεί τους συναδέλφους που θέλουν να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή μιας λέσχης να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017. Τον Ιούνιο, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους υποψήφιους συντονιστές, θα επακολουθήσει συνάντηση προκειμένου να οριστούν η θεματική, η διαδικασία και οι κανόνες λειτουργίας της κάθε λέσχης.**

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια της ένωσής μας θα βρει απήχηση. Πιο εύγλωττα από κάθε επιχείρημα νομίζουμε ότι είναι τα παρακάτω λόγια της μεγάλης Αγγλίδας μυθιστοριογράφου Virginia Woolf:

«Όταν ημέρα της Κρίσης ξημερώσει και οι μεγάλοι κατακτητές, οι δικαστές, οι κυβερνήτες έρθουν να πάρουν την ανταμοιβή τους – το στέμμα, τη δάφνη, τα ονόματά τους χαραγμένα στο αιώνιο μάρμαρο – ο Παντοδύναμος θα στραφεί στον Πέτρο και θα του πει, όχι δίχως κάποιο φθόνο, όταν μας δει να ερχόμαστε με τα βιβλία μας

παραμάσχαλα, «Κοίτα, αυτοί δεν χρειάζονται ανταμοιβή. Δεν έχουμε τίποτα να τους δώσουμε. Αυτοί αγάπησαν το διάβασμα»¹

¹ Virginia Woolf, “How should One read a Book?”, Collected Essays, vol II, The Hogarth Press, London 1966, σ. 11.